

Dank en lofprijzing:

- Loof de Heere voor Zijn liefde, zorg en nabijheid in de afgelopen jaren.
- Loof de Heere voor Zijn genade dat Hij ons, ondanks wie we zijn, steeds wil gebruiken.
- Dank Hem voor iedereen die door de jaren heen betrokken was en is!
- Dank de Heere voor de leiders, werkers en besturen van het IKEG en Veritas en dat de Heere de eenheid, focus en toewijding zal blijven zegenen.
- Dank de Heere voor Marco en José Baan die nu de leiders van het IKEG zijn na jaren van gebed.
- Dank de Heere dat mensen waar Marius al jaren mee werkt nu op hun plaats komen, Marco & José en nu zijn Folkert & Marjolein van der Horst ook fulltime aan het werk bij het IKEG.
- Dank de Heere voor de 7 personen die Marius opleidt om begeleiders voor Veritas te zijn.

Bid met ons mee:

- voor meer werkers (vrijwilligers en fulltime) die bij het IKEG en Veritas willen komen.
- voor wijsheid hoe we kunnen voorzien in de snel groeiende vraag naar Veritas cursussen.
- voor weerstand tegen felle aanvallen en afleidingen van de vijand op ons en het werk.
- om gefocust te blijven op de Bijbelse uitgangspunten in onze bediening; de weerstand groeit en vraagt steeds meer om compromissen te sluiten vanuit het sociaal wetenschappelijk denken.
- voor kracht, gezondheid en volharding om door te zetten.
- voor de groeiende vraag van mannen die willen dat Marius tijd met hen doorbrengt in discipelschap.
- dat we in de drukte nooit onze eigen stille tijd, gebed en gemeenschap met de Heere zullen verwaarlozen. Dit moet onze prioriteit blijven!
- dat de betrokkenen trouw zullen blijven in hun ondersteuning op verschillende manieren en voor meer mensen die achter ons en het werk zullen staan.

Nieuws van de Stormpjes

JAARGANG 28

2020

Nieuwe leiders en nieuwe mogelijkheden voor ons!

Beste vrienden en betrokkenen,

Mijlpaal

Op 1 september jl. bereikten wij een grote mijlpaal. We hebben al jaren in deze privé nieuwsbrieven verteld, dat we ons steeds meer gingen focussen op trainingen en Bijbelonderwijs bij het IKEG, discipelschap, maar ook met de Veritas Bijbelexegese cursus die Marius geeft. De hoofdfocus ligt niet meer dat we zelf kinderwerk doen, maar dat we door training van anderen, juist nog meer kinderen en ook volwassenen bereiken met de Evangelie boodschap van Verlossing en Hoop! Daarbij kwam nog de directeursverantwoordelijkheden; dit werd te zwaar en we wilden ons zo graag richten op dat wat ons hart heeft - onderwijs. Daar zegent de Heere ook het werk het meest en bevestigt de Heere de bediening.

Als u ook de IKEG nieuwsbrief heeft ontvangen, weet u dat we de directeurs-taak aan Marco & José Baan hebben overgedragen. We verheugen ons erop dat we nu een jong en bekwaam stel hebben die de teugels van het directeurschap oppakken. We zijn zo blij met hoe ze dit doen en ook dat we nog steeds de ruimte bij het IKEG krijgen om betrokken te blijven en kinderwerkers te mogen blijven opleiden!



Bij een teamvergadering draagt Marius de kapiteinspet over aan Marco

De toekomst?!

De vraag die we vaak horen: "Is Marius nu klaar en gaat hij met pensioen?" Het antwoord is kort en helder: **Nee!** Daar is hij nog te jong voor en daarnaast is hij niet echt een pensioentype. Zijn visie is, dat als groepen dienstknecht in Gods geestelijk werk, men gewoon doorgaat in Zijn dienst totdat men niet meer kan. Zijn de discipelen met pensioen gegaan? Nee, natuurlijk niet! Men heeft het Evangelie nodig om gered te worden en om opgebouwd te worden als ze tot geloof zijn gekomen. De nood blijft en onze roeping wordt steeds weer bevestigd!

Een andere realiteit en gebedspunt is ook dat wanneer we de pensioenleeftijd bereiken wij maar 62% AOW krijgen en daarmee komen we beslist niet rond! We hopen dat men betrokken blijft zolang we voor de Heere mogen en kunnen werken en zelfs daarna wanneer we dit niet meer kunnen. We weten ons steeds afhankelijk van de Heere, maar we hopen dat gemeenten, broeders en zusters als u, ons blijven steunen zoals we al 28 jaar mogen ervaren, door zonder salaris voor de Heere te werken.

Aangezien meer Nederlanders onze Zuid-Afrikaanse blog lezen dan Zuid-Afrikanders hebben we besloten om wanneer we een blog schrijven we dit in beide talen gaan doen. De Nederlandse blog is www.DeStormpjes.blogspot.com - Meldt u aan door uw email op de site aan te melden en de mail te bevestigen; dan krijgt u een bericht wanneer we iets nieuws schrijven.

Afschalen of opschalen?

We ervaren juist nu dat de Heere ook andere deuren opent en de mogelijkheden groter worden. Ongeveer in dezelfde tijd toen Marco aangesteld werd als directeur, werd Marius benaderd door Bennie Wolvaardt (de internationale directeur van Veritas), om Veritas in meer Europese landen te ontwikkelen. Marius was hier al op kleine schaal mee bezig in Frankrijk (Parijs). Veritas werkt al in Roemenië, Engeland, Servië, Oostenrijk en Kosovo. De leiders in deze landen moeten worden gecoacht en bemoedigd. In Duitsland worden de handleidingen al in het Duits vertaald en het is afwachten hoe de Heere dit verder gaat leiden.



De landen waar Veritas wordt gegeven.

Discipelschap

Het is ook een bemoediging dat meer jonge leiders willen dat we ze begeleiden/coachen en dit bevestigt onze huidige koers. Nu dat het directeurschap wegvalt, kunnen we hier meer tijd voor vrijmaken. Dit is toch de opdracht van de Heere - maak discipelen - en die kunnen anderen weer bereiken. (Er zijn 2 Veritas begeleiders die nu beroepen zijn als predikant en één die bijna klaar is met de studie.). Ook de trainingen bij het IKEG (kinderwerk) en Veritas blijven onverminderd doorgaan. Deze twee passen ook naadloos in elkaar! Er zijn mensen die na een IKEG verdiepcursus (VCK) doorstromen naar een Veritas opleiding en andersom. Zo is er in Sliedrecht een vrouw die Veritas volgt en nu ook bezig is om een kinderclub te houden voor kinderen in de buurt.



Marius geeft les in Abbenbroek - IKEG Verdiepcursus op 1,5 meter afstand...

deren in de buurt.

De Bijbelscholen en andere opleidingen vragen veel van Marius en we bidden dat deze deuren open blijven. We zijn zelfs bezig om in België betrokken te raken om het werk daar verder uit te bouwen.

Marco volgt ook de Veritas cursus. Marius verheugt zich om hem te coachen als directeur van het IKEG, maar hem ook een goede opleiding in Bijbelse exegese te geven.

De Heere zegent deze nieuwe koers. We merken dat dit ons hart heeft. Blijft alstublieft hiervoor bidden!

Dank u well!

We willen jullie bedanken voor **jullie betrokkenheid door gebed en financiële ondersteuning**. Zonder dit kunnen we niet verder en zal het moeilijk zijn verder te gaan. *Fil 4: 15-17 geeft aan dat uw betrokkenheid geestelijke vrucht is, die op uw rekening toeneemt.*

Moge de Heere jullie een **gezegende Kersttijd en Godvruchtig** nieuwjaar geven. Mogen jullie ook in deze coronatijd de genade ontvangen voor gezondheid en trouw te blijven aan de Heere ondanks alle beperkingen.

Met hartelijke groeten

Marius en Amanda Storm

Stormpjes bediening

Ons adres:

Gruttersdreef 106
7328 DN Apeldoorn

Tel: (055) 543 18 93

WhatsApp/Mob +31627402628

E-mail

nederkaners@gmail.com
www.DeStormpjes.blogspot.com
(NL)
www.stormpjes.blogspot.com (ZA)

Omdat we volledig van giften afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud en bedieningskosten en indien de Heere u hierin leidt kunt u een gift overmaken op:

J M Storm — Stormpjes Bediening
Rabobank: NL41 RABO 0141 1736 02
m.v.v. uw naam
Deze giften zijn NIET fiscaal aftrekbaar en is voor ons levensonderhoud.

en/of

BANK gegevens:
NL21 INGB 0003 1071 34
NL09 ABNA 0531 1203 09
T.n.v. **Stg. Kinderevangelisatie**
te Apeldoorn met vermelding van
"Project Bijbelonderwijs en promotie"
Deze giften zijn op dit moment fiscaal aftrekbaar en hiervan kunnen we alleen onze **bedieningskosten** declareren.

