



Fellowship

Fellowship is een woord dat zich moeilijk laat vertalen. Ik hou van dat woord. Het woord heeft zo veel in zich!

Als Paulus schrijft aan de Filippenzen over hun gemeenschap aan het Evangelie, dan gebruikt hij het woord 'koinonia'. Dat wordt vaak vertaald met 'gemeenschap' of 'aandeel hebben aan'. Paulus maakt duidelijk dat je deel krijgt aan het Evangelie op het moment dat je je afkeert van je zonden en gelooft in Jezus Christus als je persoonlijke Redder. In het Engels wordt gemeenschap aan het Evangelie vertaald met 'fellowship'. Fellowship heeft echter ook nog een andere betekenis, namelijk andere broeders en zusters ontmoeten en tijd met elkaar doorbrengen, vaak gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd. Denk aan de eerste christengemeente in de tijd van Handelingen. In Handelingen 2 kun je lezen hoe de fellowship functioneerde en wat een getuigenis dat was naar de mensen buiten de gemeente. Dergelijke ontmoetingen zijn het afgelopen jaar moeilijk, zo niet onmogelijk, geworden. **Prachtig, maar wat heeft fellowship met IKEG te maken?**

Fellowship en onze naam!

Ik krijg namelijk wel eens de vraag waar de letters IKEG voor staan. Het staat in het logo hierboven maar laten we het voluit schrijven: Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap. Dat het werk van IKEG internationaal is blijkt uit het feit dat er in meer dan 190 landen werkers actief zijn die de boodschap van het Evangelie delen. En dat onze focus ligt op kinderevangelisatie is ook wel duidelijk. Maar waarom 'genootschap'? In het Engels heet onze organisatie Child Evangelism Fellowship. Destijds vertaald naar genootschap. Het is een woord dat in het dagelijkse taalgebruik in de vergetelheid is geraakt, maar de betekenis blijft mooi.

Fellowship en de huidige tijd!

In een tijd van ik-gerichtheid en sociale vervlakking geloven we in de kracht en het belang van fellowship. Daarom is het jammer dat veel activiteiten nu online moeten plaatsvinden. Ik mis de fellowship tijdens de online bidstonden, cursusavonden van de VCK en vergaderingen. En dan nog maar te zwijgen over kerkdiensten die aangepast worden of niet doorgaan. Het voelt nu vaak als fellowship op afstand. Is dat gebrek aan fellowship ook niet het probleem van deze tijd?

We vieren begin april weer Goede Vrijdag en Pasen. Jezus Christus werd verlaten door iedereen, zelfs door God in de hemel. Zijn verlatenheid en eenzaamheid aan het kruis maken de gemeenschap met de Drie-enige God mogelijk! Wat een rijkdom, want de gemeenschap met Christus kan niets en niemand van ons afnemen. De diepte van de fellowship ligt in Hem, Die ons heeft liefgehad. Laten we dat voor ogen blijven houden in deze moeilijke tijd.

Marco Baan



Even voorstellen...

Ik ben Emma Gouman en kom uit Hendrik Ido Ambacht. In 2017 koos ik ervoor een Bijbelschool na het VWO te gaan doen. Dat blijkt een keuze te zijn die mijn leven tot nu toe vormt.

Wat bracht die Bijbelschool?

Na het eerste (theoretische) Bijbelschooljaar in 2018-2019 koos ik voor twee praktische stages in het kinderwerk. De eerste was bij een gemeente en haar kinderclub in Noordoost-Duitsland. We gingen op kamp met deze sociaal achtergestelde kinderen, voor wie de club de enige mogelijkheid was om van de Heere Jezus te horen. Mijn tweede stage was een heel schooljaar bij een christelijke privéschool in Nederland. Beide stages zorgden ervoor dat mijn hart in brand ging staan voor kinderen die nog nooit van Jezus gehoord hebben.

Hoe ben ik dan bij het IKEG terechtgekomen?

Tijdens het stagejaar had ik tussendoor een lesweek over kinderevangelisatie en IKEG. In het jaar daarvoor ging ik met een IKEG-werker mee naar een kinderclub in Antwerpen. Deze verschillende ontmoetingen maakten dat ik steeds meer over IKEG ging nadenken. Via een andere werker hoorde ik van de 3-maanden-training, die in 2020 in Duitsland plaats zou vinden. Datsprakmezo aan, dat ik me aanmeldde. Zo rondde ik op 11 december de CMLC in Duitsland af en kwam ik in het IKEG-team, waar ik sinds januari 2021 officieel medewerker ben.

Welke bezigheden heb ik?

Ik ben nog op zoek naar een plek waar ik me kan vestigen om kinderwerk op te gaan bouwen. Momenteel is veel kinder- en tienerwerk niet mogelijk. Gelukkig kan ik als jeugdleiding meewerken in mijn gemeente. Verder hoop ik de komende maanden bij veel trainingen zoals de VCK mee te kijken, want dat sluit aan bij één van mijn taken: toerusting en PR. Ik vind het erg leuk om geestelijke zaken en de praktische toepassingen daarvan door te geven aan volwassenen en kinderen. Ik ben ook graag creatief bezig: daarom ga ik werken aan creatieve evangelisatiemethoden, zoals het project met de KidsArk. Daarvoor vertaal ik nu al een aantal kinderprogramma's. En om de aansluiting met de jeugd uit de 'seculiere' wereld te behouden, start ik in september met een deeltijdstudie leraar Duits. Zo hoop ik een blijvend inkijkje te krijgen in het leven van de huidige tieners.

Ik zie ernaar uit hoe God de komende jaren kinderen zal bereiken door het werk van IKEG!

Emma Gouman

Wilt u Emma ondersteunen in haar werk bij het IKEG, dan kunt u een gift overmaken o.v.v. 'creatieve kinderevangelisatie (project 86806). De bankgegevens staan op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Kids Bijbel Cursus: wát een zegen...

Kind (Dave): *'Ik vond de cursus leuk en leerzaam. Sommige vragen beetje moeilijk, maar wel super leuk!'*
Mentor: *'Wat leuk om te horen, Dave! Ik hoop dat je, door in je Bijbel te lezen, nog meer dingen ontdekt over wie God is en dat deze vragen veel makkelijker worden! Wij bidden voor jou dat de Kids Bijbel Cursus je heeft geholpen om te groeien in het spreken met God en in je geloof.'*

Bovenstaande quotes geven je een idee van het online contact tussen het kind Dave en zijn mentor van de online Kids Bijbel Cursus.

Al jaren hoopten we op een goed alternatief voor de schriftelijke Bijbel Correspondentie Cursus. Deze nieuwe online cursus bestaat uit vijf hoofdonderwerpen, verdeeld over zeven lessen. Kort gezegd ontdekken de kinderen Wie hun Schepper is, hoe je verlost kunt worden van je zonden en hoe je als kind van God kunt gaan leven en hoe heerlijk dat is. De kinderen kunnen zelfstandig of met hulp van een volwassene de cursus doorlopen. De opzet is afwisselend: stukjes tekst lezen, vragen beantwoorden en af en toe een mooi passend liedje beluisteren. Alles in hun eigen tempo. Bij het schrijven van dit stukje staan er zo'n twintig cursisten ingeschreven, die verdeeld zijn over zeven mentoren. Inmiddels hebben al enkele kinderen de cursus afgerond en een verrassing opgestuurd gekregen met een mooi certificaat als bewijs.



Kinderen kunnen zich aanmelden via: <https://kidsbijbelcursus.learnnn.com/ikeg> - deze Kids Bijbel Cursus is gemaakt in samenwerking met GlobalRize

Bestuurswisselingen

De afgelopen tijd hebben er enkele wisselingen plaatsgevonden binnen het IKEG-bestuur. We hebben al eerder afscheid genomen van Suzan Klein Haneveld. We zijn haar ontzettend dankbaar voor haar jarenlange inzet (12 jaar) in het bestuur en haar betrokkenheid bij de werkers en hun gezinnen. Het is heel fijn dat ze het IKEG nog steeds wil dienen als vrijwilliger binnen het literatuurteam.

Na ruim 10 jaar heeft Marcus Blom het penningmeesterschap van IKEG overgedragen aan Simeon Geleijnse uit Hardinxveld-Giessendam. Wij willen Marcus ontzettend bedanken voor zijn kennis en kunde die hij voor deze taak mocht inzetten. We zijn blij dat Mart Kleppe uit Apeldoorn en Erik Bolhuis uit Veenendaal gaan meedenken in de functie van algemeen bestuurslid. We heten deze drie nieuwe bestuursleden van harte welkom en zijn verheugd dat ze hun tijd en energie op deze wijze in Gods Koninkrijk willen inzetten.

"Vanwege uw gemeenschap (fellowship) aan het Evangelie..." Filippenzen 1:5

De KidsArk

Sinds een paar maanden zijn we met een aantal teamleden bezig met een nieuw project: de KidsArk. Dat is een voormalige bouwkeet op wielen die al voor diverse evangelisatieacties is ingezet.



Het was erg mooi om in 2019 en 2020 deze pipowagen te gebruiken tijdens de Open Lucht Club in Bergen op Zoom. Afgelopen tijd groeide het verlangen om de wagen wat "kindvriendelijker" te maken en op andere manieren te gaan inzetten. Robert, een talentvolle jongeman op het gebied van schilderingen, was bereid om ons daarbij te helpen. Na een grondige schoonmaakbeurt van de pipowagen is Robert aan de slag gegaan om er een KidsArk van te maken. Door de prachtige dieren en het mooie logo is het een mooi geheel geworden. Zo biedt hij veel mogelijkheden in het werk van kinderevangelisatie. Waar denken we nu aan?

1. In de KidsArk een "miniclub" houden rondom de geschiedenis van de Ark van Noach. Die clubs zullen kleinschalig zijn want in de KidsArk passen ongeveer tien kinderen en twee leiding.
2. Inzetten voor het project CityKids. Dit jaar gaan we een nieuwe stad uitkiezen om daar zomerwerk te gaan doen. In deze stad zal de KidsArk steeds op straat herkenbaar zijn.
3. Onze nieuwe collega Emma is bezig om mooie lessen te maken rondom het thema "Lessen van dieren". Die zijn bedoeld als een laagdrempelige manier van kinderevangelisatie en kennismaking met de Bijbel. Aan de hand van een specifiek dier wordt een geestelijke waarheid doorgegeven, een Bijbeltekst aangeleerd en is er een leuk knutselwerkje beschikbaar.

Als je meer wilt weten over de KidsArk en of hij te gebruiken is bij jouw kinderwerk, neem dan contact op met het IKEG.

Wie een populier omzaagt...

...ziet later opzij van de tronk allemaal twijgen opschieten. De situatie van de Maranathaclub in Antwerpen doet daaraan denken.



De grote club binnen kon namelijk door de coronamaatregelen niet meer doorgaan; de club was als het ware "omgezaagd". Maar er kwamen "twijgjes": in de afgelopen tijd hebben we op verschillende plaatsen op de Linkeroever miniclubjes kunnen houden. Een enkele keer binnen, maar de meeste buiten met 2 tot 14 kinderen. God was goed voor ons, Hij zorgde er elke keer voor dat de weersomstandigheden goed genoeg waren om die clubs buiten te houden.

In totaal bereikten we stukken *minder* kinderen met het evangelie! Uit onszelf zouden we zeker niet voor deze situatie hebben gekozen. En toch ...

1. Onze afhankelijkheid van de Heere werd geoefend (elke keer veranderde de regelgeving en vroeg je je af: "Hoe kunnen we nu tóch de kinderen bereiken?")
2. We waren geen tijd meer kwijt aan 'orde houden', want de aanwezige kinderen luisterden goed.
3. Ons contact met de kinderen was persoonlijker (en beter), want de groepjes waren stukken kleiner.
4. Jonge medewerkers kregen de gelegenheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het programma. Elke miniclub werd namelijk gehouden door 1 of 2 medewerkers; daarom moest elke medewerker programmaonderdelen voor z'n rekening nemen!
5. Er was beduidend meer ruimte voor vragen van kinderen én voor verdieping in het onderwijs dat we hun konden geven!

We prijzen de Heere, dat Hij zo de weg voor ons baande in de afgelopen tijd!

Anneke Breet

In memoriam: Barbera Nooitgedagt

Op 23 februari heeft de Heere Barbera tot Zich genomen.



Na een kort ziekbed is zij in een hospice overleden. Barbera heeft de Heere bijna 30 jaar gediend bij het IKEG als werker en ook als vrijwilligster. Zij heeft vele kinderen over de Heere Jezus mogen vertellen op clubs, tijdens openluchtwerk, kampen en evangelisatieacties, door de Bijbelcorrespondentie cursus en in haar gemeente op de zondagschool. Het was haar passie dat kinderen het evangelie zouden horen. Zij zette daarvoor al haar gaven in. Zo heeft zij diverse handleidingen uit het Engels vertaald, werkjes ontworpen, sketches bedacht en aanleerteksten gemaakt van vele Bijbelteksten. Zij was een trouwe gebedspartner. We zijn dankbaar voor wie zij was en voor haar getuigenis van haar Heere en Heiland. Het werk dat zij heeft mogen doen heeft eeuwigheidswaarde!

IKEG team

Colofon

Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap

Postbus 20029, 7302 HA Apeldoorn
Telefoon: (055) 542 37 31
E-mail: info@ikeg.nl
Internet: www.ikeg.nl
NL09 ABNA 0531 1203 09 of
NL21 INGB 0003 1071 34 t.n.v. Stg.
Kinderevangelisatie te Apeldoorn

Alle giften aan het IKEG zijn belastingaftrekbaar. Onze ANBI status is bij de belasting bekend als: Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap. We zijn dankbaar voor de giften die we mogen ontvangen. We willen de giftgevers graag persoonlijk bedanken; maar door de beperkte informatie op de bankafschriften is dit niet altijd mogelijk.

Giften

Al enige tijd sturen we geen acceptgirokaarten meer mee met de nieuwsbrief i.v.m. de hoge kosten van verwerking. Daarom maken we nu gebruik van een scan code die u met uw programma voor internetbankieren (op smartphone of tablet) eenvoudig kunt gebruiken voor het doen van een eenmalige gift. Deze gift is bestemd voor het IKEG werk Nederland.



Nieuwe les: Wie is de dader?

Een nieuw paaslespakket over **Goede Vrijdag** voor kinderen van 8 - 12 jaar.

Samen met de kinderen worden bewijsstukken grondig onderzocht over wie de nu de dader is die ervoor gezorgd heeft dat de Heere Jezus veroordeeld en gekruisigd werd. Waarom moest de Heere Jezus sterven? Inclusief het hulpmiddelenpakket met platen, Bijbeltekst, uitnodigingen, spel, quizidee en creatieve verwerkingen om zelf uit te printen.



Bestelnr. 2343 = Handleiding en CD met het hulpmiddelenpakket € 4,50

Bestelnr. 2344 = Betaalde download via de webshop: handleiding en het hulpmiddelenpakket € 4,50



/IKEGNederland



/ikeg.cef



/IKEGNederland

Agenda

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 12 april | 9.30 uur (online) bidstond |
| 20-23 april | les Bijbelschool Amerongen |
| 3 mei | 9.30 uur (online) bidstond |
| 7 juni | 9.30 uur (online) bidstond |
| 2-4 juli | kinderkamp in Doetinchem |
| 5 juli | 9.30 uur (online) bidstond |

We vinden het fijn als u meedoet met de maandelijkse bidstonden. Voor opgave graag een mail sturen naar info@ikeg.nl