

Beste partners in onze bediening,

Wat fijn dat u/jij op de hoogte wilt blijven van onze missie voor de kinderen in Nederland. Het jaar 2021 is al weer bijna voorbij. "We vliegen (daar)heen" zegt Psalm 90. Aan het einde van dit jaar willen we graag even terugkijken. We zijn dankbaar voor de dingen die we hebben geleerd en mochten ondernemen. We hebben meer geleerd om leiding te geven, maar ook wat het betekent om zelf geleid te worden. Door wie of wat laten wij ons leiden? Samen hebben we ons verdiept in het leven van Nehemia, die door de Heere geroepen werd om Jeruzalems muren weer te herbouwen. God roept ons ook om muren te herbouwen in een land wat in geestelijk verval raakt. Te midden van alle onzekerheden waarin we leven, mogen we dagelijks vertrouwen op Zijn genade en Zijn leiding. Ook in 2022 zullen we die leiding van God hárd nodig hebben!

GIRLS ONLY CLUB... gelukkig waren er na de zomervakantie verschillende gelegenheden om weer meidenclub te houden. We hebben een heel fijn gebouwtje tot onze beschikking waar we gratis gebruik van mogen maken. Steeds ben ik (José) verwonderd dat de meiden willen komen. De groep bestaat nu uit zo'n 17 meiden die met regelmaat aanwezig zijn. Hoe mooi is het dat een groot deel van de meiden écht open staat voor het Evangelie, terwijl velen van hen niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbel!! Eén van de meiden droeg laatst een kettinkje met een kruisje die ze van haar moeder had gekregen. Moeder is vroeger wel opgevoed met de Bijbel, maar doet er nu niets meer mee. Blijkbaar stimuleert ze wel haar dochter om bezig te zijn met de Bijbel en het geloof. Het is wonderlijk hoe God dit leidt en dat ook deze meiden over de Bijbel horen. We bidden dat God hun leven leidt en ze hun leven in willen richten naar Gods Woord!



SEPT. ~ Maaltijd bij de Girls Only Club



OKT. ~ Bijbelles bij ICF Alblasserwaard



NOV. ~ Marco en Stephen Garrett

ICF KINDERWERK... het werk tijdens ICF (diensten voor vluchtelingen) is het afgelopen halfjaar ook doorgegaan. Soms buiten aan een strandje in Nieuw-Lekkerland en de laatste maanden binnen in Papendrecht en later in Alblasserdam. Het is een enorme uitdaging om met de doelgroep in verbinding te blijven. Het is dan ook jammer dat we gezinnen kwijt geraakt zijn, maar we zijn dankbaar voor de gezinnen die wél komen. We genieten van de onderlinge band met het kernteam van ICF!

BEZOEK UIT N-IERLAND & ONTMOETING MET IKEG-TEAM EN BESTUUR – Van 22-24 november kregen we bezoek van Stephen Garrett uit Noord-Ierland. Stephen is als regio-directeur verantwoordelijk voor Zuid-West Europa, waar Nederland ook onder valt. Marco heeft een aantal dagen met hem opgetrokken. Tijdens het bezoek hebben we een update gegeven over het werk van IKEG Nederland. Het bezoek van Stephen viel heel mooi samen met een ontmoeting tussen het IKEG-bestuur en team, die al eerder gepland stond. We hebben een gezamenlijke maaltijd gehad en ook was er de officiële "hand-over" van fam. Storm naar ons. Vorig jaar kon deze bijeenkomst vanwege corona-maatregelen niet doorgaan. Het was ook een mooie gelegenheid om aan de hand van het visieplan vooruit te kijken op de komende 2 jaar. Op zo'n moment mogen we dankbaar gebruik maken van de faciliteiten van Hebron Missie (Amerongen) waar we konden vergaderen, eten en slapen!

CURSUS KINDEREVANGELISATIE - 2 GROEPEN

Sinds september dit jaar draaien we 2 VCK-cursusgroepen. Eén groep volgt alles online en de andere groep krijgt live les in Hendrik-ido-Ambacht. De achtergrond van de cursisten is heel divers. Sommigen bereiden zich voor op zendings- of evangelisatiewerk (o.a. via Kimon), anderen staan voor de klas of zijn betrokken bij plaatselijk kinderwerk. We hopen dat we de cursisten op termijn kunnen betrekken in lokale kinderevangelisatieprojecten. Tenslotte is het mooi dat het trainingsteam recent is uitgebreid met ons teamlid Emma Gouman. Emma willen we de komende maanden in gaan werken om ook les te kunnen geven.

FAMILIE-WEETJES...

Wat gaat de tijd snel en wat hebben we als gezin ook steeds Gods leiding nodig! Wat is het goed om te weten dat Hij ook onze dochters leidt, maar ook ons als wij leiding mogen geven aan ons gezin. Het is prachtig om te zien hoe onze dochters allemaal ontwikkelen op hun eigen manier. Deze keer wat "wist-je-datjes".

WIST U DAT...?

- ◆ **Emmely** nu 2,5 jaar is en ze het liefst alles zelf doet? En dat ze enorm geniet van de gezelligheid met de meiden en ze het daarom niet erg lijkt te vinden dat we in lockdown zijn gegaan?
- ◆ **Cathelijne** al goed kan lezen en rekenen? En ze ook probeert dit seizoen nog haar zwemdiploma A te behalen?
- ◆ **Anne-Laura** school soms behoorlijk saai vindt en ze enorm kan genieten van het spelen op de boerderij van haar vriendin Corine?
- ◆ **Rosalize** inmiddels ook aardig de weg in de 'grote school' weet en ze soms behoorlijk moe is van de dagelijkse fietstochten naar Rotterdam, van bijna 30 km per dag...?
- ◆ **Marylène** een drukbezet leventje heeft in HAVO-3? Dat ze daarnaast ook twee schoonmaakbaantjes heeft en ze sinds december bij Kippie in Papendrecht werkt?
- ◆ **Naomi** inmiddels prima haar draai gevonden heeft bij de "Witte Haen" in Dordrecht?
- ◆ **Marco's ouders** op 16 december 50 jaar getrouwd waren? En we zeer dankbaar zijn dat we dit met z'n allen konden vieren tijdens twee overnachtingen op een camping in Hardenberg?



DANKPUNTEN:

- ◆ Dank God voor **Zijn hulp en genade** in het eerste jaar dat we mochten leidinggeven aan het IKEG-team;
- ◆ Dank God dat er openheid is voor het Evangelie bij de meeste meiden van **de Girls Only Club**;
- ◆ Dank voor de **2 groepen** cursisten voor de verdiepingcursus kinderevangelisatie.

GEBEDSPUNTEN:

- ◆ Bid dat we ondanks beperkende maatregelen kinderen in NL kunnen blijven bereiken met het Evangelie;
- ◆ Bid dat we op zo'n manier **leiding zullen geven aan het werk** die God verheerlijkt;
- ◆ Bid voor **2 belangrijke trainingen** die gepland staan in het eerste kwartaal van 2022:

Zaterdag 8 januari: toerustingsdag over kinderevangelisatie in Amerongen
Zaterdag 22 januari: toerustingsdag over kinderevangelisatie in België

GEBEDSAPP: wil je actuele gebedspunten van ons werk via de app ontvangen, dan kunnen we je toevoegen aan de Whatsapp-groep 'Gebedspartners Nehemia'. Stuur dan svp een whatsappje naar Marco - 06-57730038

COLOFON

Dit is de nieuwsbrief van

Marco & José Baan
Van Eesterensingel 149
2951 VR, Alblasserdam
Tel.: (078) 69 18 595
Mob.: (06)57730038

Mail: marcojosebaan@ikeg.nl

AchterBaanCommissie

- Chiel Jan van Hofwegen
- Marten en Marleen van 't Hof

Contactadres

ABC Familie Baan
p/a Krulmos 32,
2951 HG Alblasserdam
Tel.: (078) 69 30 105
mjvanthof@gmail.com

Marco en José werken sinds 2012 voor IKEG Nederland. Vanaf sept. 2020 geven ze leiding aan de stichting als directeursechtpaar. Ze hebben het verlangen dat elk kind in Nederland bekend wordt gemaakt met de geweldige boodschap van het Evangelie.

Ze zijn in hun werk volledig afhankelijk van giften van partners. Zo vertrouwen ze dat God voorziet in wat er maandelijks nodig is. Wilt u dit werk mogelijk maken, dan kunt u een gift overmaken op:
NL21 INGB 000 310 7134
óf
NL09 ABNA 0531 1203 09
t.n.v.
St. Kinder Evangelisatie te Apeldoorn
m.v.v.:

Ontwikkeling kinderevangelisatie en leiderschap

(Als u dit erbij vermeldt, dan komt uw gift geheel ten goede aan het werk van fam. Baan)

Stichting IKEG is door de Belastingdienst aangemerkt als een **Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)**. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

